



TURIJN + PIEMONTE

5-DAAGSE CULTURELE REIS
DE PRACHT VAN HET HUIS VAN SAVOYE



VERTREK: 02 SEPTEMBER 2024

Waarom Turijn en Piemonte?

Turijn, ooit hoofdstad van het hertogdom Savoye, later van het koninkrijk Piëmonte. Turijn was ook de eerste hoofdstad van het Verenigd Italië en nog later van Fiat en de Agnelli's.

"Torino ligt in de mooiste natuurlijke omgeving ter wereld" (Le Corbusier)

Met dergelijke referenties kan het niet anders of Turijn, van nature reeds gezegend met de schitterende achtergrond van besneeuwde Alpentoppen, is een elegante stad.

De militaire traditie van de Savoyes gaf de stad haar strak karakter: een geometrisch stratenpatroon, gelijkmatige bogengalerijen, perfect evenwichtige barokke kerken en paleizen. Een stad die kan bogen op uitzonderlijke musea, met o.a. Vlaamse Primitieven, en het belangrijkste Egyptologisch museum ter wereld. In Turijn proeft u lekkernijen in de prachtige art-nouveau cafés, met lambriseringen, marmer en luchters. De hoofdstad van Piemonte, waar het "slowfood" (1986) is ontstaan, produceert een kanjer van een wijnsoort: **de Barolo** en **de Barbaresco**. Deze reis leidt u langs de prachtige bezienswaardigheden van Piëmont en doorheen UNESCO beschermd erfgoed. **Ontdek de rijke geschiedenis van Piëmonte!**

Pluspunten

- Directe vlucht naar Milaan
- Schitterend centraal gelegen hotel
- Uitgelezen restaurants
- Uniek en ongekend kunstpatrimonium: prachtige paleizen
- Het Egyptisch museum
- Vlaamse Primitieven: Van Eyck, Memling, van der Weyden
- Eén der beste wijnstreken van Italië (De Langhe)





Programma

DAG 1:
TURIJN

BRUSSEL

Vlucht naar Milaan. **(0935u-11.05)** Bij aankomst brengt een autocar ons naar het hotel GRAND HOTEL SITEA***** in Torino , schitterend gelegen in het hartje van de stad. Lichte lunch en eerste kennismaking met de stad met onze gids:

Bezichtiging van de paleiskerk **San Lorenzo**. Aansluitend zien we de kunstcollectie van het **Palazzo Madama**. Hier hangt onder meer het Portret van een Man van Antonello da Messina, miniaturen van Jean de Berry en van Jan Van Eyck.



Jean de Berry : miniaturen.



Jan Van Eyck: geboorte van Johannes de Doper

Avondmaal in een wijnrestaurant en overnachting.

We beginnen de dag met het Palazzo dell'Accademia delle Scienza, waar **het Egyptisch museum gevestigd is met één der grootste en belangrijkste collecties ter wereld!** Recht tegenover het museum staat San Filippo Neri, een imposante kerk, de grootste van de stad.



Na een typische Italiaanse lunch, bezoeken we het symbool van Turijn: **de Mole Antonelliana**, 167 m hoog. We nemen de glazen lift tot aan de top, van waaruit we een uitzonderlijk panorama over de stad, de heuvels en de Alpen hebben. We gaan ook het mooi **FILMMUSEUM** binnen.



Avondmaal in de “Casa Barolo” en overnachting.

Na het ontbijt, vertrek per autocar naar de de benedictijnerabdij **Sacra di San Michele** in de Piemonteese bergen (ca.40km). Het 10de-eeuwse klooster ligt aan de Via Francigena, de oude pelgrimsroute van Frankrijk naar Rome. De romaans-gotische abdijkerk is gebouwd tegen de flank van de Pirchiriano waar de aartsengel Michael is verschenen. In de 13de eeuw bood de abdij onderdak aan meer dan honderd monniken en had het meer dan 140 kloosters onder haar gezag. Vanop de esplanade hebben we een uitzonderlijk zicht*** over de bergen en de Doravallei.



Terugkeer naar Turijn en lunch in sfeervol Art-Nouveau restaurant “ Baratti & Milano” in het stadscentrum.

In de namiddag bezoeken we de **Galleria Sabauda**. Dit museum heropende onlangs haar deuren, in het **Palazzo Reale**. Naast veel Italiaanse kunst, vindt men hier ook parels van Van Eyck, Memling, Brueghel, Van der Weyden, Rembrandt...





Rogier van der Weyden

Jan van Eyck: Franciscus ontvangt de stigmata



Hans Memling: de Lijdensweg

Nadien nemen we de tijd voor een bezoek aan de **Bibliotheca Reale**. Avondmaal in ons hotel en overnachting.



Palazzo Madama

DAG 4: SAN DAMIANO D'ASTI – NEIVE – BAROLO - ALBA- TORINO

Na het ontbijt, vertrek per privé-autocar naar SAN DAMIANO D'ASTI, een klein wijndorpje met een uniek wijnkasteel: *Marchesi Alfieri*. *Het privé-kasteel ligt tussen de Monferrato en de Langhe wijnheuvels. De 3 zusters Emanuela, Antonella en Giovanna San Martino di San Germano beheren het privé-domein dat sinds 1616 werd opgericht door de edele familie Alfieri. In 1982 kwam het in handen van de Markies Casimiro San Martino di San Germano. De 3 zusters zijn nichten van onze koningin Paola. We gaan hier selecte wijnen degusteren in een exclusief kader.*



Lunch nemen we in NEIVE in de Enoteca DEGUSTO.

Na de middag komen we aan in **Barbaresco**, een lieflijk dorpje



Barbaresco ligt op de rechter oever van de rivier de Tanaro, ten oosten van de stad Alba. Het is een relatief kleine streek, dat wel een zeer hoog percentage wijngaarden kent. De belangrijkste dorpen zijn Barbaresco, Neive en Treiso. De wijn uit de streek wordt ook wel gezien als 'het kleine broertje van de Barolo', maar die benaming doet geen recht aan de kwaliteiten van dit wijngebied. Want hoewel wijnen uit de Barbaresco misschien iets anders van karakter zijn, zijn ze zeker niet per definitie minder dan die uit de Barolo! Niet voor niets komt de allerbeste wijn(maker) van Italië uit de Barbaresco: (Angelo) Gaja.

Als gesproken wordt over wijn uit dit gebied wordt de Barbaresco DOCG bedoeld, gemaakt van de Nebbiolo druif. Qua stijl hebben de Barbaresco's wel wat overeenkomsten met de Nebbiolo crus uit de Roero, omdat ook in de Barbaresco wat meer zand in de ondergrond zit. Ook de Barbaresco hoeft minder lang gerijpt worden dan de Barolo, namelijk maar 26 maanden waarvan 9 maanden op hout. De Barbaresco is daardoor vaak iets lichter en eleganter van stijl dan Barolo.



Verderop rijden we naar **ALBA**, het centrum van de "Tartuffo" en hoofdstad van de Langhe, met een elegant middeleeuws centrum. We wandelen tussen barokke en renaissance paleizen. Er zijn vijf 14de-eeuwse torens.

Alba is nu een gastronomisch oord, vooral bekend om zijn witte truffels en zijn wijnen.

Wat later worden we verwacht in het hoger gelegen kasteel van **GRINZIANE CAVOUR**; we worden er ondergedompeld in de wereld van de witte truffel en de wijnen. In de late namiddag rijden we doorheen de typische wijndorpen **Barolo** en **La Morra**, een pittoresk gezellig dorp uit de 12^e eeuw, gelegen op een heuvel in Piemonte. Vanaf het dorp heb je een prachtig zicht over de belangrijkste wijnvelden van Piemonte. Met zijn ligging is La Morra de uitstekende uitvalsbasis om kennis te maken met de Italiaanse topwijnen.



Via het dorpje **Bra** terugrit naar Torino. Avondmaal in het paleisrestaurant CIRCOLO DEI LETTORE.

Per autocar vertrek naar het “Versailles van Italië”: **La Venaria Reale** dat gewijd is aan de godin Diana, de godin van de jacht. Het 17^e-eeuws jachtslot is gebouwd op de jachtgronden van Carlo Emanuel II met als doel te wedijveren met Versailles.

Daarmee is al gezegd dat dit complex tot de grootste koninklijke residenties van Europa behoort, en is één der mooiste barokpareltjes van Italië (Unesco). Diverse architecten, waaronder als eerste Amedeo di Castellamonte, werkten van 1661 tot 1767 aan dit buitenverblijf van de Savoye. Het paleis werd gebouwd door de Savoye hertog Carlo Emanuel II, omdat hij een uitvalsbasis in heuvels ten noorden van Turijn nodig had voor zijn jacht. Venatio Regia betekent koninklijke jacht .

We nemen de lunch in “ Il Convito della Venaria” Omstreeks 14.30u vertrek naar Milaan Linate. Terugvlucht om 18.50u van Milaan naar Brussel .





TORINO : GRAND HOTEL SITEA *****

Dit luxueus hotel ligt pal in één van de winkelstraten van Torino, van waaruit we alles tevoet kunnen bereiken. Dit hotel is één der beste hotels van de stad. Zeer klassiek interieur met zeer ruime kamers en een gezellige bar.





Prijs per persoon op basis van tweepersoonskamer: € 1.955
Singletoeslag: € 285

INBEGREPEN

Vlucht Milaan heen en terug.
transfer per privé-autocar naar Turijn, en omgeving in de Langhe streek.
Luchthaventaksen.
Alle transfers zoals beschreven in het programma.
Deskundige Franssprekende gidse
Overnachtingen met ontbijt in ***** Grand Hotel Sitea
Verzorgde typische maaltijden, dranken inclusief en klassevolle wijnproeverij.
Toegangstickets voor alle in het programma opgenomen bezoeken.
Begeleid vanuit Zaventem door reisleader Dhr François Ghys
BTW

NIET INBEGREPEN

- Persoonlijke uitgaven en fooien
- De annulatieverzekering 6.5 % van de reissom + 3 euro poliskost)

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN

- Bij annulatie vanaf 1 jaar tot 6 maanden voor afreis: 30% van de reissom
- Bij annulatie van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor afreis: 75% van de reissom
- Bij annulatie minder dan 3 maanden voor afreis: 100% van de reissom

INFO & RESERVATIES :

François Ghys

Top of the World VOF Rogierlaan 16/4.01 B 8400 Oostende

t- +32 59 26 66 92

g- +32 477 59 57 94

francois@topoftheworld.be